

# CHALET COLINN

## Rustpunt tussen Tignes en Val d'Isère

**Wie zijn de vriendenkers?** Toen Elizabeth Chabert en Mylène Charrière de ruïne in Le Franchet kochten, haakte de bank af. Een *chambre d'hôte* zou op die verlaten plek tussen Tignes en Val d'Isère niets worden. 'In tegenstelling tot vandaag, was het destijds niet in de mode om op zo'n afgelegen plaats iets te beginnen', zegt Mylène. Dus staken de dames de handen zelf uit de mouwen. Samen met de Italiaanse steenhouwer Sergio en de jonge huisvriend David werd hun chalet steen voor steen herbouwd. Toen de muren eenmaal overeind stonden, wilde de bank plotseling wel en werd het huis afgebouwd tot een uniek adres: een oase van rust met twee megastations op een steenworp afstand.

**Wat is het geworden?** Chalet Colinn heeft vijf kamers (drie voor twee personen, twee voor vier personen) die allemaal anders zijn. Ook qua inrichting en sfeer. De ene kamer heeft een wat Marokkaanse uitstraling, de andere doet in kleur aan Zuid-Afrika denken en weer een andere is duidelijk uit de Franse Alpen. Alle kamers bevinden zich op de benedenverdieping en komen uit op een groot open terras met prachtpanorama: links Val d'Isère, rechts Tignes en beneden het grote stuwmeer. Boven is een gemeenschappelijke woonkamer waar iedereen welkom is om wat te komen drinken of om gewoon lekker een boek te lezen. Hier wordt ook het avondeten geserveerd, dat door Elizabeth en Mylène (dochter van een chefkok) wordt gekookt.

**Waar staat de droom?** Hoewel Tignes en Val d'Isère vlakbij zijn, heb je het gevoel dat je ergens aan het eind van de wereld bent. Le Franchet bestaat uit zes huizen en een kapelletje en ziet er nog bijna hetzelfde uit als honderd jaar geleden. De gasten zijn doorgaans geen fanatieke skiërs die dag-in-dag-uit van 08.00 tot 18.00 uur kilometers willen maken op strakgetrokken pistes. Er komen vooral mensen die de rust willen



combineren met tochten in de grote skigebieden. Bovendien is Chalet Colinn een van de weinige accommodaties in de omgeving van Val d'Isère die niet via een grote Engelse touroperator worden aangeboden.

**Wat gaan we doen?** Chalet Colinn is het perfecte adres om rust en actie met elkaar af te wisselen. En dat gebeurt dan ook. De ene dag maak je vanuit het chalet een tocht op sneeuwschoenen, een dag later pak je in Val d'Isère de lift om kilometers te maken op de mooie brede banen. Dan blijf je een dagje luieren op het terras van het chalet om daarna weer hypersportief te doen in Tignes. Beide skigebieden liggen op minder dan vijf kilometer en je kunt er naartoe worden gebracht.

**De X-factor?** Als je door het dal rijdt, zie je rechts in de verte de torenflats van Tignes. Dan gaat er links een smal weggetje bergop dat nergens heen lijkt te gaan. Tot er plotseling een kleine parkeerhaven is met een bord: Le Franchet. Met de koffer in de hand loop je langs het kapelletje het dorp in en ga je honderd jaar terug in de tijd

Voor de stress en snelheid van de moderne maatschappij is hier geen plaats. Elizabeth en Mylène zijn gastvrije mensen die je vooral even naar hun dvd over de bouw moet vragen. Je kunt je niet voorstellen met hoeveel liefde en doorzettingsvermogen deze heerlijke *chambre d'hôte* uit de ruïne is herrezen. Oh ja, Chalet Colinn heeft op het terras een van de mooiste 'hottubs met uitzicht' van de hele Alpen staan.

**Hebben we iets te klagen?** Kom op, wij zijn Nederlanders, die hebben altijd iets te klagen. Uhhhh. Tja. Er is in Le Franchet natuurlijk niets te doen, maar goed, dat is nou juist de reden waarom je waarschijnlijk voor dit gehucht kiest.

**De feiten** Chalet Colinn is in Nederland te boeken bij Het Frankrijk Huis ([www.hetfrankrijkhuus.nl](http://www.hetfrankrijkhuus.nl)). Een tweepersoonskamer kost er vanaf circa € 550 per persoon voor zeven dagen inclusief halfpension. Kortere verblijven zijn op aanvraag ook mogelijk.

DE TEKST VOOR DEZE PAGINA IS GEBASEERD OP WIKIWOORDEN.COM